

BROERTJES LANCEERT 'SEIN STAETE'



DOOR CORRIE GRAMSER

HILVERSUM – Burgemeester Broertjes kwam op 7 mei de naam lanceren van de ondernemersgroep 'Sein Staete' gevestigd aan de Jan van der Heijdenstraat 40. Vanuit het idee 'samen sta je sterk' en 'we hebben elkaar nodig in deze tijd' heeft een groot deel van de ondernemers in het pand aan de Jan van der Heijdenstraat de krachten gebundeld. Burgemeester Broertjes kwam de naam feestelijk lanceren en de groep zal vanaf nu onder de naam 'Sein Staete' vaker gezamenlijk naar buiten treden. De eerste activiteit, een open dag op 10 mei, is inmiddels achter de rug. Bezoekers konden hun voordeel doen met een aantal leuke aanbiedingen en er was de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops, waaronder Tibetaanse meditatie, een CV check en een korte schrijfworkshop om een gedicht te schrijven dat niet kan mislukken.

BitterBallenBorrel en (lichaams)taal

ALMERE – Als ondernemer ben je veel aan het netwerken. Het is handig daarbij te weten of je met je lichaam hetzelfde 'zegt' als met je woorden.

Tijdens de [BitterBallenBorrel Almere](#) van 26 juni zal Corrie Gramser met de lezing 'Ken uw (lichaams)taal' ondernemers bewust maken van de taal die zij tijdens het netwerken spreken en laten zien. Na het volgen van de lezing zal de ondernemer zichzelf en zijn gesprekspartner tijdens het netwerken voor altijd met andere ogen bekijken en er direct zijn voordeel mee kunnen doen tijdens de netwerkborrel aansluitend aan de lezing in de BoatHouse Almere.

Agenda Zinexpresz

Voor uitgebreide informatie zie www.zinexpresz.nl

WORKSHOPS

Bloggen,

hoe begin je ermee? (€17,50)

Overwin je schroom.

Do 24 juli '14: 20.00-22.00 u

SCHRIJFWANDELINGEN

Schrijven & schapen (€17,50)

Inspiratie opdoen bij de kudde.

Ma 9 juni '14: 13.00-16.00 u

SCHRIJFCAFÉ

Voor € 12,50 per keer is er tweewekelijks een Schrijfcafé op maandag van 19.30-21.30 u

SHUT UP & WRITE H'SUM

Op ma 26 mei is het kantoor van Zinexpresz van 19.45-22.00 open voor een gratis Shut up & write. Slechts een bijdrage van € 1,- per consumptie.

TAALSPELLETJESAVOND

Ontspannen genieten van taal. Do 19 juni '14: 20.00-22.00 u

(advertentie)



Knuffelenvelop om een geliefde mee te verrassen á €3,50 p/st.

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar: zinexpresz@gmail.com

Schrijfoefening



Er zijn talloze manieren om jezelf aan het schrijven te zetten. Zo kan het heerlijk zijn om je bij het schrijven te laten leiden door de woorden van een ander. Laat je bijvoorbeeld inspireren door een citaat van iemand die je bewondert of door een mooie zin uit een tijdschrift.

Zelfs een lijstje met een aantal willekeurige woorden kan al voldoende zijn om je pen in beweging te zetten.

Doe de schrijfoefening 'met andere woorden' en ervaar het zelf. De oefening is meerdere keren toe te passen, het enige wat je nodig hebt is een boek.

Met andere woorden

1. Pak een willekeurig boek uit je boekenkast, maakt niet uit wat voor een boek.
2. Prik met gesloten ogen met je vinger op vijf verschillende bladzijden een willekeurig woord.
3. Schrijf de vijf woorden die je hebt geprikt op een blaadje en laat ze even tot je doordringen.
4. Schrijf vervolgens in 25 minuten een verhaal over de lente waarin deze woorden een grote rol spelen.

PechaKucha



DOOR CORRIE GRAMSER

HILVERSUM – Als het onderwerp 'Schrijven is gezond' goedgekeurd wordt door de ballotagecommissie, mag ik in november een presentatie geven tijdens de PechaKucha Night in De Vorstin in Hilversum.

Begin dit jaar kwam ik voor het eerst in aanraking met het fenomeen PechaKucha. Het is Japans voor het 'geroezemoes' dat men met deze presentaties teweeg brengt. Een PechaKucha is met zijn eenvoudige maar doeltreffende format een prachtig platform voor elke creatieve geest, waar je creatieve en innovatieve onderwerpen onder de aandacht kunt brengen die de bezoekers zullen inspireren. Bezoek de website van [PechaKucha Hilversum](#) om eerdere presentaties te bekijken of om je in te schrijven als deelnemer of toeschouwer voor de bijeenkomst op 20 november.

De man met de hoed

HILVERSUM – Als ik vijf jaar geleden zelf in een glazen bol had kunnen kijken, was ik misschien nooit begonnen aan het schrijven van een roman. Wat is dat een enorme klus.

Nu "De man met de hoed" bijna af is en de zoektocht naar een uitgever in volle gang is, zijn alle uren die ik in het boek gestoken heb alweer snel vergeten. Binnen nu en een paar weken zullen twee proeflezers, een neerlandicus en een psychologe, zich buigen over het boek om de laatste foutjes er uit te halen. Intussen benader ik alvast een aantal uitgeverijen met mijn manuscript. Doordat al een flink aantal mensen het boek 'besteld' heeft, hoop ik meer kans te maken op publicatie.

Hier weer een klein stukje uit 'De man met de hoed':

"Ik ben niet nieuwsgierig naar mijn toekomst," zeg ik snel, "wat me te wachten staat wil ik liever als verrassing houden." Ik raffel de woorden af in de hoop daarmee te voorkomen dat ze verder praat: ze spreekt in raadsels, maar zelfs die wil ik niet horen. Zeyna legt haar handen weer in haar schoot en kijkt me kalm aan, rustig wacht ze in stilte af. De tent lijkt ineens een stuk kleiner: hij is volledig gevuld met die vrouw. Een zweetdruppel baant zich een weg tussen mijn borsten, zachtjes druk ik de stof van mijn jurk er tegenaan. Koortsachtig bedenk hoe ik haar op een ander spoor zou kunnen krijgen en stel een vraag."