

## ZINEXPRESZ BREIDT UIT

In de loop van 2012 deed zich de kans voor om de kantoorruimte van Zinexpresz te verdubbelen. Soms moet je een kans grijpen als hij zich voordoet. Je weet nooit of de mogelijkheid zich op een later moment nog een keer voor zal doen. Met deze uitbreiding is er ruimte voor nieuwe activiteiten. Zo zal er binnenkort een speelse 10-weekse kindercursus van start gaan. Losse bijeenkomsten hiervan zijn inzetbaar voor een uniek verjaardagspartijtje. Verder kunnen collega schrijvers hun hart ophalen in de Stiltecoupé. Zie de advertentie op pagina 2.

### Schrijfwandeling 'Van buiten naar binnen'



In het kader van de week van het schrijven, met het thema '1% inspiratie', organiseert Zinexpresz een schrijfwandeling via een deel van het Voetstappenpad over de heide van Hilversum. Half augustus tot midden september staat de heide volop in bloei. Met een beetje geluk wandel je in een waas van paars en loop je een kudde schapen of een Schotse Hooglander tegen het lijf.

Tijdens de wandeling word je uitgenodigd deze mooie omgeving met andere ogen te bekijken. De inspiratie ligt er voor het oprapen. De indrukken die we opdoen, nemen we mee naar het Schrijfkantoor van Zinexpresz. Daar gaan we aan de slag om de inspiratie om te zetten in stukken tekst. We schrijven ons als het ware een weg van buiten naar binnen. Je hoeft geen woordenkunstenaar te zijn om mee te doen: plezier in de activiteit staat voorop.

De schrijfwandeling start en eindigt bij het Schrijfkantoor van Zinexpresz aan de Jan van der Heijdenstraat 40 te Hilversum. (Gratis parkeren voor de deur.)

Datum: Zaterdag 8 september 2012 van 13.30 tot 16.00 uur

Prijs: 15 euro per persoon

Aanmelden kan door middel van een mail naar [zinexpresz@gmail.com](mailto:zinexpresz@gmail.com).

### Proeflezers ingezet

Na heel veel uren keihard schrijven, heeft het manuscript van 'De man met de hoed' zijn afrondingsfase bereikt. Bij de laatste loodjes was het letterlijk zweeten. Het was 35°C die dag.

Op dit moment ligt het manuscript bij drie proeflezers. Zij letten bij het lezen ervan vooral op de inhoud van het verhaal. Na de verwerking van hun kritiek gaat hij naar nog twee proeflezers. Door dit tweetal zal de spelling en de taal tot op de punten en de komma's onder de loep worden genomen. Als alle puntjes op de i gezet zijn, zal de zoektocht naar een uitgever kunnen beginnen. Het boek komt binnen handbereik.

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?  
Mail dan naar:  
[zinexpresz@gmail.com](mailto:zinexpresz@gmail.com)

## Scène uit roman 'De man met de hoed'

Om het lange wachten op het uitkomen van het boek 'De man met de hoed' een beetje te verzachten, wordt net als in de vorige nieuwsbrief een stukje prijsgegeven. Dit keer uit het hoofdstuk 'Ribbels'.

...

"Ik volg de schuimige rand van de branding. Nu zak ik bij iedere stap een stukje weg in de natte ondergrond. Als ik mijn voet optil, is de afdruk gevuld met water. Heel even maar. Het zand zuigt het bijna direct weer op. Voet, afdruk, water, voet, afdruk, water. Een eindeloze cadans van mijn voetsporen. Als ik stilsta en omkijk, zie ik hoe mijn spoor daar al vervaagd is. Het zand heeft maar een tijdelijk geheugen en ergens vandaag zal de zee het volledig gewist hebben. Kan iemand anders er zijn sporen weer op achter laten.

Eindeloos kan ik zo lopen. Simpelweg mijn ene voet voor mijn andere zetten. Her en der raap ik wat op. Een stuk sepia, een mooie ribbelschelp. Al lopend en juttend mijn hoofd leegmaken. Alleen ruimte voor schelpen, water, een lege fles. Het lijkt alsof de gedachten in mijn hoofd vertragen. Ik voel het zand tussen mijn tenen. Het wapperen van mijn haren. Liefst tegen de wind in. Zodat hij aan mijn haren kan rukken zonder dat de uiteinden hard tegen mijn gezicht geslagen worden en ik nauwelijks iets kan zien.

Een meeuw vliegt op als ik dichterbij kom. Eenmaal in de lucht beweegt hij zijn vleugels nauwelijks. Hij kantelt ze hooguit een beetje om beter op de wind te kunnen zweven. Ik kijk hem na. Zelfs de wolken bewegen langzaam.

Half verscholen onder het zand, een krab. Hij weet zich goed te verbergen met zijn donkere schild dat bobbelig is als het strand. Ik duw mijn tenen vlak naast de krab in het zand en wip hem zo met zand en al omhoog. Eerst lijkt hij niet te snappen wat hem overkomt en blijft doodstil zitten. Dan rent hij opeens in hoog tempo zijwaarts bij me weg. Een stukje verderop graaft hij zich weer in. Hij wiebelt heen en weer en zakt bij iedere beweging verder in het natte zand. Opnieuw wip ik hem met mijn tenen op. Gertje zou dubbel liggen van het lachen als hij hier nu zou zijn."

(advertentie)

## Schrijvers gezocht

Heb je ook de wens om in alle rust te kunnen schrijven? Aan een jaarverslag, boek, subsidieaanvraag, scriptie of wat dan ook. Je komt er thuis of op je werk niet aan toe?

In de pas ingerichte Stiltecoupé van Zinexpres is ruimte voor schrijvers die een inspirerende werkruimte zoeken. Er wordt in stilte gewerkt en per dagdeel is er tijd om met Corrie en/of de overige schrijvers te overleggen. De Stiltecoupé kan per maand voor één of meer dagdelen in de week worden gereserveerd en is inclusief: WIFI / koffie en thee / feedback / 10% korting op de overige producten van Zinexpres. Meer weten? Bel 06-40155282

